

HET ZIJN NET MENSEN



WINE + PEOPLE

Wat is het oudste beroep ter wereld? Het eerste beroep waarover we in de Bijbel lezen, is dat van herder. Maar herder Abel, zoon van Adam en Eva, wordt op de voet gevolgd door Noach als eerste wijnbouwer. Al in het allereerste bijbelboek Genesis plant Noach na de zondvloed een wijnstok, nadat hij een duif op verkenningsstocht heeft uitgestuurd om te checken of de kust weer veilig is. Dit verhaal speelt zich af rond de berg Ararat, in het grensgebied van het huidige Turkije en Armenië. En laat dat nou inderdaad de plek zijn waar archeologen de alleroudste – ruim 6000 jaar oude – sporen van wijnbouw hebben gevonden!

Wat feit is en wat fictie: het blijft fascinerend...

Wijn zou je, samen met water, wel de oudste drank ter wereld kunnen noemen. In de Bijbel hoort wijn samen met graan en olie tot de 'aardse zegeningen', de eerste levensbehoeften die de mens door het land geschonken worden. Wijn – al dan niet verdund – gold zelfs eeuwenlang als een betere en meer gedronken drank dan water, omdat water vervuild en daardoor gevaarlijk kon zijn.

Nog even terug naar het verhaal over Noach, de eerste wijnmaker. Die werd vervolgens dronken van zijn eigen wijn, wat tot een gênante vertoning leidde waarbij hij naakt in zijn tent kwam te liggen, och hemeltje toch. Daar wil de Bijbel de mens waarschijnlijk waarschuwen voor de gevaren van te veel wijn. Maar op heel veel andere plekken spreekt het boek juist opvallend positief over deze drank van 'het bloed van druiven'. 'Wijn is leven voor een mens als je hem met mate drinkt. Wat is het leven zonder wijn? Wijn werd al

in het begin gegeven om vreugde te schenken,' lezen we bijvoorbeeld in het bijbelboek Sirach.

En dan was er natuurlijk Jezus die erg van wijn hield en het tijdens zijn laatste avondmaal zelfs zijn eigen bloed noemde. Hij veranderde op een bruiloft water in wijn toen men daar door de voorraad heen was. En dat was niet zomaar wijn, maar zelfs betere wijn dan die de gasten daarvoor gedronken hadden! Grote kans dat die wijn ook enige rijping had gehad. 'Niemand die oude wijn gedron-

ken heeft, wil jonge' en 'Een nieuwe vriend is als jonge wijn, pas wanneer hij rijp is smaakt hij goed,' lezen we namelijk ook in dat oude boek.

Interessante stellingen, waarmee ik het niet helemaal eens ben trouwens. De meeste wijn kun je toch echt beter jong drinken, omdat het juist frisheid en fruit-

tigheid is wat die wijn te bieden heeft. Maar een echt goede, grootse wijn wordt inderdaad alleen maar beter, interessanter, mooier als hij onder goede omstandigheden oudert. Eigenlijk werkt het precies als bij mensen – ach ja, ik moet er iets van maken nu ik net 40 geworden ben... ■

Noach werd dronken van zijn eigen wijn, wat tot een gênante vertoning leidde

KARIN LEEUWENHOEK IS THEOLOOG, COMMUNICATIEWETENSCHAPPER EN PUBLICIST. ZE HEEFT NEGENTIG ITALIAANSE OLIJFBOMEN, MAAR HOUDT VOORAL VAN WIJN - EN EROVER FILOSOFEREN. ZIE OOK HAAR WIJNBLOG VINOBLOGIE.NL

