

## ‘Wijn uitspugen? Nooit!’

LEVENDE WIJNLEGENDE ELISABETTA FAGIUOLI (80+)  
STRAALT NOG STEEDS OP BEURZEN EN PROEVERIEN  
WERELDWIJD. WAT IS HET GEHEIM VAN HAAR LEVENSLUST?

TEKST KARIN LEEUWENHOEK

### **TOSCANEGANGERS HEBBEN VAST WEL EENS EEN VERNACCIA BIJ HUN PASTA OF FRUTTI DI MARE GEDRONKEN. MAAR DIE VAN U HEBBEN ZOVEEL MEER KARAKTER...**

‘Ik zie Vernaccia di San Gimignano als de rode wijn onder de witte wijnen, en ik laat de mijne graag rijpen. In 1984 maakte ik mijn eerste Vernaccia en ik maak nu drie verschillende. Daarnaast nog twee blends, een rosé (*ook een persoonlijke favoriet, maar helaas altijd snel uitverkocht – KL*) en vijf rode wijnen, allemaal van lokale druivenrassen. In 1965 kwam ik naar Toscane en begon ik met het maken van rode Chianti. Mijn familie maakte wijn in Custoza, Valpolicella, en ik dacht dat Toscane – beroemd om zijn rode wijnen – niet geschikt was voor witte wijn. Maar mede dankzij de kalkrijke bodem in San Gimignano werkt dat juist heel goed. In die tijd kopieerde men vaak de witte wijnen uit Noord-Italië, maar ik wilde mijn eigen stijl wijn maken, van mijn bodems, van mijn land.’

**ALLES BIO?** ‘Natuurlijk! Er is op Montenedoli nooit synthetische troep of kunstmest gebruikt. Je hebt respect voor deze aarde of je hebt het niet. Tegenwoordig zijn er allerlei wijnhuizen die schrijven dat ze bio zijn, maar ik vind dat je daar niet mee te koop moet lopen. Biologisch is gewoon logisch.’

**EN U SPUUGT NOOIT WIJN UIT?** ‘Nooooo, never! Als een wijn goed ruikt – mijn neus werkt nog steeds prima – drink ik ‘m op. Het liefst ‘s ochtends, dan vind ik drinken het lekkerst.’

**ZOU DAT HET GEHEIM ZIJN VAN UW VITALITEIT?** ‘Eh, ik denk dat ik die vooral aan de gezonde genen van mijn vader te danken heb. En aan mijn geloof in mensen; ik heb een enorme drive om mensen zichzelf te laten vinden. Daarom zijn mijn inmiddels overleden soulmate Sergio en ik ooit met negen moeilijk opvoedbare kinderen op Montenedoli gaan wonen. Er was toen niets, maar er was wel ruimte, lucht en natuur. Dit was voor iedereen de perfecte plek. Daarom geven we hier, op deze ‘berg van de vogelnestjes’, gratis onderdak aan mensen die vastlopen in het leven, jong en oud. Een maand lang mogen ze hier verblijven om zichzelf en elkaar te leren kennen.’

**EN DAT GOEDE DOEL KUNNEN WIJ STEUNEN DOOR UW WIJNEN TE DRINKEN?** ‘Sì! We maken daarvoor ook speciale magnums van mijn rode topwijn, de Triassico. Als rijke mensen die nou eens zouden kopen om mee te feesten en van te genieten; dat zou voor iedereen goed zijn!’ ■

DE WIJNEN VAN MONTENIDOLI WORDEN GEÏMPORTEERD DOOR  
RÉSIDENCE WIJNEN EN ZIJN TE KOOP BIJ DEGOUTEN-  
TON.NL. ZIE VOOR ELISABETTA'S STICHTING  
WWW.SERGIOTHEPATRIARCH.ORG



*Elisabetta Fagioli: ‘Bio is logisch. Daar loop je niet mee te koop.’*



VERNACCIA

