

# Made in Holland

OP DOMEIN DE LINIE IN HET NOORD-BRABANTSE MADE WORDT AL MEER DAN 40 JAAR ECHTE NEDERLANDSE WIJN GEMAAKT.

## RUDY SCHELLEKENS NAM ONLANGS HET ROER OVER VAN DE 75-JARIGE MARIUS VAN STOKKOM. OF IS DAT VOORAL OP PAPIER?

**R:** 'Marius kan toch niet stoppen; de wijngaard is zijn ziel en zaligheid, en hij woont ernaast. Hij staat nu alweer 2 weken te snoeien. We hebben afgesproken dat hij mij en mijn vrouw Quirien 5 jaar begeleidt, maar dat kan zomaar nog langer worden; graag zelfs! Ik doe inmiddels veel zelf, maar vind het erg prettig dat Marius bij alles betrokken blijft. We overleggen echt alles. Zijn 43 jaar ervaring haal ik nooit in.'

**OOK QUIRIEN IS BLIJ MET DE CONSTRUCTIE. Q:** 'We zijn in een gespreid bedje terechtgekomen. We hebben alle drie onze eigen talenten: Marius met al zijn kennis en ervaring in de wijnbouw, Rudy die scheikundig technoloog is, afgestudeerd aan de TU Eindhoven, maar opgroeide in de tuinbouw. Hij is een keiharde werker – die hiernaast nog 4 dagen per week voor een groot chemisch concern werkt – en bovendien een ster in klussen, machines repareren en onderhouden. En ik doe alles wat met mensen te maken heeft, zoals de verkoop, de marketing en het contact met bezoekers en onze 55 vrijwilligers.'

**HOE IS HET ZO GELOPEN? R:** 'We hebben lang in Italië gewoond voor mijn werk en daar begon onze liefde voor wijn. Je had daar veel mensen met een kleine wijngaard naast hun vaste baan. Het was altijd aan me blijven knagen dat ik met mijn handen, het liefst als boer, wilde werken en wilde ondernemen. Ik had dat idee een beetje opgegeven tot ik in 2017 in de krant las dat Marius van De Linie een opvolger zocht, gewoon hier in Made! Die kans kon ik niet laten liggen. Eerst ben ik mee gaan helpen als vrijwilliger en vanaf begin 2019 is het bedrijf officieel van ons.'

**HOE IS DE LINIE ZO'N BEGRIP GEWORDEN? M:** 'Het is mij nooit om de commercie gegaan. De productie is altijd klein gebleven, uiteindelijk van ruim 1 hectare aan wijnstokken. Ik ging zelf wijn maken omdat ik bierbrouwer was, maar thuis graag wijn dronk en ik wilde dat die gewoon goed was, zonder troep erin. De Linie werd ontdekt door een importeur die mijn wijn opkocht en aan mooie restaurants verkocht. Daarna werd de wijn 4 jaar lang in de business class van KLM geschonken.'

**R & Q:** 'En nu wordt De Linie Wit geschonken op de Japanse ambassade!'

**OMSCHRIJF JULLIE WIJNEN EENS?** 'Onze witte wijn is mooi aromatisch, fruitig, bloesemig, lenteachtig fris en verleidelijk. Er is altijd weer iets nieuws in te ontdekken. Gevaarlijk bijna, want je wilt er altijd nog een slok van. De rode is een zonnige, volle, zachte wijn om rustig van te genieten, maar daar hebben we nog minder van. En per oogstjaar 2020 werken we met een klaringsmiddel op basis van erwten, dus nu is onze wijn ook nog vegan.' ■

DE WIJNEN VAN DE LINIE ZIJN VERKRIJGBAAR VIA  
DELINIE.NL, IN DE HORECA EN IN  
WIJNSPECIALZAKEN.



Rudy Schellekens (r) nam per 2019 het roer over van Marius van Stokkom

