

#SJENNIN

Tjebblis, zo heb ik Chablis meer dan eens door iemand uit horen spreken. Maar in het geval van *Sjennin* klopt het nog ook – tenminste, als ze Zuid-Afrikaanse chenin blanc bedoelen. Dit druivenras is de nationale trots van Zuid-Afrika, hun *signature wine grape*. Veel meer nog dan die wat minder fijnbesnaarde Afrikaanse rooie: pinotage.

De uit de Loirestreek afkomstige chenin blanc kwam al in de 17e eeuw de Kaap op, mogelijk dankzij VOC'er annex amateur-wijnmaker Jan van Riebeeck, ofwel meegenomen door Franse hugenoot-immigranten. Het druivenras staat bekend om zijn fijne aroma's van honing, appel, harde (kwee)peer, bloesem, stro, natte stenen en – *last but not least* – zijn hoge zuurgraad. Daardoor kan chenin ook in de warme West-Kaap megaspansende, mineralige wijnen opleveren. *Sjennins* zijn door het warme klimaat vaak rijper en voller van smaak en structuur dan Chenins uit de Loire, maar hebben wel die frisse zuren waarvan het water (speeksel!) je in de mond loopt. De druif werd in Zuid-Afrika 'steen' genoemd totdat men er in de jaren 60 achter kwam dat het geen lokaal ras was, maar de chenin blanc uit de Loire. Dit druivenras deed het in Zuid-Afrika echter zo geweldig goed dat het de nationale trots werd. Nergens

ter wereld staat zoveel chenin aangeplant als in de West-Kaap, en ook nog deels in heel oude wijngaarden waarvan de *old vines* voor extra karaktervolle wijnen zorgen.

Arjen Pleij, operationeel manager van Kasteel Engelenburg en opgeleid tot Magister Vini oftewel 'wijnmeester', is een groot Chenin-fan. Bij Kasteel Engelenburg, idyllisch gelegen aan de rand van de Veluwe, vind je dan ook een astronomische collectie Zuid-Afrikaanse wijnen op de kaart.

Arjen: 'Chenin blanc is absoluut een van de meest veelzijdige druiven op aarde. Er zijn meer witte druivenrassen die wijnen van wereldklasse voort kunnen brengen, maar geen enkele heeft die diversiteit van chenin blanc. Zuid-Afrika toont daarvan de beste voorbeelden; de wijnstijlen zijn net zo divers als het land zelf! Van mousserend tot zoet, en droog wit uit koele tot warme klimaten. Van *cheap and cheerful*, zoals ze dat zelf noemen, tot de allerbeste en -mooiste witte wijnen die het land te bieden heeft. Denk aan

'Chenin in combinatie met Zuid-Afrika rules!'

wijnmakers als Sadie, Mullineux, Van Loggerenberg, Alheit; te veel om op te noemen! Ik leerde chenin uiteraard kennen via Savennières en Vouvray (Loire), maar heb de absolute kwaliteit en diversiteit van de druif pas echt leren kennen en waarderen door mijn reizen naar de Kaap. Chenin in combinatie met Zuid-Afrika *rules!*'

Net als Kasteel Engelenburg organiseert Wijnbar Pinot in Breda op Internationale #DrinkChenin Dag – vrijdag 18 juni – een exclusieve Chenin-tasting met diner. Eigenaar Martijn Roos is al net zo'n aficionado aan het worden als Arjen Pleij: 'Als het gaat om Waanzinnig Wit had ik één absoluut topduo: Chardonnay & Riesling. Chenin schurkt daar echter steeds vaker gevaarlijk dicht

tegenaan, en dat komt door Zuid-Afrika. De complexiteit die ze daar voor elkaar krijgen met hun beste Chenins is ongeëvenaard en uniek. En hoe lekker is zoete Chenin! Uit de Loire natuurlijk, maar die verbleken voor mij zelfs bij de Olerasay van Mullineux.'

Ook ik ga thuis een Chenin-feestje vieren met drie heel verschillende exemplaren die ik van het Kaaps Wijnhuis kreeg toegestuurd. Op 18 juni maak ik op Instagram de winnaar bekend, maar vooruit, ik licht alvast een tipje van de sluier op: het is... een *Sjennin!* ■

KARIN LEEUWENHOEK IS THEOLOOG, VINOLOOG EN COMMUNICATIEWETENSCHAPPER. ZE HEEFT NEGENTIG ITALIAANSE OLIJFBOMEN, MAAR HOUDT VOORAL VAN WIJN - EN ROVER FILOSOFEREN. ZIE OOK HAAR WIJNBLOG VINOBLOGIE.NL

