

Knappe wijnmaker

CHRISTOPHER LOEWEN (NU 30) HEEFT ER AL EEN LANGE LEERSCHOOL OP ZITTEN. IN 2017 WERD HIJ SAMEN MET ZIJN VADER UITGEROEPEN TOT WIJNMAKER VAN HET JAAR.

TEKST KARIN LEEUWENHOEK

VERTEL EENS OVER DIE AWARD? 'Stuart Pigott is een wijncriticus en Rieslingkenner die onze wijnen, van Weingut Carl Loewen, al meer dan 30 jaar volgt. In 2017 vond hij dat echt alles klopte; heel gaaf om te horen. Het was voor het eerst dat twee wijnmakers zijn Winzer des Jahres-onderscheiding samen kregen. En daarna zijn de ontwikkelingen lekker verdergegaan.'

TROTS? 'Zeker. Maar het grootste compliment is voor mij dat mijn vader het wijngoed, dat al meer dan 200 jaar in de familie is, aan mij door wil geven. Ik heb bij veel mooie wijnhuizen stagegelopen en wijnbouw gestudeerd in Geisenheim, maar van niemand heb ik zoveel geleerd als van Karl Josef, mijn vader.'

WAT ZIJN JE GROOTSTE LESSEN GEWEEST? 'Dat, als je wereldklassewijn wilt maken, je elke wijnstok en elk stukje bodem in je wijngaarden moet kennen. Ik wil elke stok individueel behandelen. De afgelopen jaren ben ik onnoemelijk veel met mijn vader in de wijngaarden geweest, want hij kan mij elk bijzonderheidje leren. De komende tijd ga ik ook steeds meer in de kelder van hem overnemen. Mijn stages zijn ook extreem leerzaam geweest, ook als het gaat om wat ik juist niét wil.'

ZOALS WAT? 'In het buitenland, zoals bij het biodynamische Felton Road in Nieuw-Zeeland, zag ik in dat wij hier in de Mosel een unieke plek op aarde hebben waar wijnbouw in het landschap past. Hier groeit de riesling gewoon uit de bodem zonder dat we iets toe hoeven te voegen, zelfs geen irrigatie. En om goede wijn te maken hoef je de druiven alleen maar te plukken en persen – en dan wachten. Dat was voor mij altijd normaal, maar ik zag toen pas in hoe bijzonder dit is. In de Mosel klopt alles, de natuur kan het hier zelf.'

HOE PAKT DE KLIMAATVERANDERING VOOR JULLIE UIT? 'De Mosel is een koele regio, dus de afgelopen decennia hebben we eigenlijk geprofiteerd van de opwarming. Van onze 17 hectare bestaat 95 procent uit riesling en het is tegenwoordig niet lastig meer om die volledig rijp te krijgen. We zitten klimatologisch nu op het perfecte punt. Zo klinkt het positief, maar het is echt een reusachtige verandering. De beste wijngaarden moet je veel eerder oogsten dan vroeger. In 2020 oogstten we onze Maximiner Herrenberg-rieslingwijngaard uit 1896 – de oudste ter wereld – zelfs als allereerste!'

NOG ANDERE LIEFDES DAN RIESLING? 'Chenin Blanc uit de Loire, omdat die ook die mineraliteit en het purisme kan hebben waarvan ik zo hou in Riesling. Ik hou van wijnen die door de bodem getypeerd zijn en goede zuren hebben, wijn die Spass macht.' PS: En voor de wijnliefhebbers die niet alleen zijn wijnen, maar ook de wijnmaker zelf wel zien zitten: Christopher is al bezet. Hij heeft een relatie met Annalena, die voor het wijnhuis van haar familie werkt ;-)



Christopher Loewen in zijn rieslingwijngaard uit 1896; de oudste ter wereld!



DE WIJNEN VAN WEINGUT CARL LOEWEN VIND JE BIJ PASTEUNING IN AMSTERDAM EN OP PASTEUNING.NL

